

Zondagsbrief

1^e jaargang, nummer 38
Zondag 23 februari 2020,
7^{de} zondag na Epifanie
50ste zondag voor Pasen



Mededelingen

Kleur van de zondag: groen

In de liturgie symboliseert de **kleur groen** het algehele vertrouwen op Gods liefde en het uitzien naar de komende voleinding. Het **groen** van de hoop op de nieuwe schepping.

Woensdag begint de 40dagentijd, genoemd naar de veertig werkdagen dat er gevast werd ter voorbereiding op het Paasfeest. Vandaag hangt voor het laatst het groene antependium, vanaf volgende week is het paars.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit ZuidWest naar de heer en mevrouw **de Ridder-Vermeer**. De gezondheid van meneer de Ridder gaat erg achteruit.

Meeleven

Mevrouw Joke Voskuil-Verkuijl, vanuit het ziekenhuis in Utrecht overgebracht naar een hospice in Voorburg. Zo is ze dicht bij de kinderen die steeds om haar heen kunnen zijn. Het adres van de hospice is:

Hospice Het Vliethuys, Fonteynenburghlaan 5B, 2275 CX Voorburg.

Mevrouw Joke Roseboom-Koetsier, werd afgelopen maandag getroffen door een herseninfarct. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen maar is inmiddels weer thuis. Daar zal ze verder moeten herstellen. Wensen Joke en haar man Henk sterkte toe.

Mevrouw Wilma Mentink-Vaartjes, zal woensdag aanstaande worden geopereerd in het UMC Utrecht. We hopen voor haar en haar gezin dat alles goed mag gaan en wensen Wilma alvast een voorspoedig herstel toe.

Zondag 8 maart is er een 4U-Viering

Het thema zal zijn: Sta op! Hoe ga jij om met de Schepping, staat duurzaamheid bij jou hoog op de agenda? Of ga je voor het gemak en bestel je je kleding via internet, ga je altijd voor de nieuwste gadgets? Zomaar wat vragen om over na te denken. De voorbereidingen zijn in volle gang. Vast onderdeel is de LRQ met een plekje op de 'Wall of Fame'. Wie wil daar nou niet staan? Connected heeft al toegezegd dat ze hun medewerking verlenen in de ze viering. Jij/u komt toch ook? Want we zien jullie graag!

Koffie met een Oortje

Op dinsdag 25 februari a.s. bent U weer welkom voor koffie met iets lekkers in de grote zaal van de "Eglantier".



Tussen 9.30 en 11.30 uur bent U daar van harte welkom.

Heeft U vervoer nodig, dan kunt U mailen of bellen naar Dick Vogelezang, mail dick.vogelezang@xmsnet.nl of tel. 516203.

Mededeling van de jeugdwerkers

Beste gemeenteleden,

Met de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte heeft de kerk er een prachtig entreegebied bijgekregen. Een vervelende bijkomstigheid is dat de ruimte voor de kinderopas hiermee een stuk minder veilig is geworden. We moeten daarom (tijdelijk) een alternatieve indeling gebruiken voor de kinderopas en kindernevendienst.

Vanaf 1 maart zal daarom de kinderopas plaatsvinden in de kerkenraadskamer (voorin de kerk naar links), en de kindernevendienst zal gehouden worden in de ontmoetingsruimte. En voor de volledigheid: Teens Together blijft op de gebruikelijke locatie (Traffic).

Ondertussen zijn we als Werkgroep Jeugd bezig met een definitieve oplossing, hierover hoort u binnenkort meer. Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan contact met ons op via ZW-jeugd@pkn-veenendaal.nl.

Namens alle jeugdwerkers,

Ronald Vinke (voorzitter)

José Ditewig (jeugdouderling jeugd tot 12 jaar)

Marthe Stegenga (jeugdouderling jeugd vanaf 12 jaar)

Jolanda van de Pest (jeugddiaken)

Bonhoefferjaar

De jonge Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer neemt meteen stelling als er maatregelen tegen de joden dreigen, na de machtsovername door de nationaalsocialisten. In 1935 gaat hij leidinggeven aan een postuniversitaire opleiding voor theologische kandidaten van de Belijdende Kerk. Dat seminarie vult hij bewust in als een christelijke leefgemeenschap, die de Bergrede als leefregel serieus neemt en een vrijplaats in de nazistaat vormt. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt laat Bonhoeffer zich bij het verzet tegen Hitler betrekken en werkt hij mee onder de dekmantel van V-Mann (geheim agent). Ruim een jaar voordat de aanslag van 20 juli 1944 op Hitler wordt uitgevoerd, wordt hij gearresteerd en op 9 april 1945 opgehangen. Welke rol hebben Bijbel en gebed gespeeld in hoe hij zijn weg is gegaan?

Prof. dr. G.C. Den Hertog, emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit Apeldoorn komt vertellen over het leven van Dietrich Bonhoeffer.

Datum: dinsdag 24 maart

Plaats: Trefpunt, Petrakerk, Kerkwijk 135, ingang Dennenlaan

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur

Contact: Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

Hulp voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden. **Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?**
Hartelijk dank!

Hoort zegt het voort

Zaterdag 29 februari Open Huis van de wijkgemeente ZuidWest. Het thema is **Ontmoeten en**



Verbinden omdat we de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte vieren waarmee we de Petrakerk en Het Trefpunt aan elkaar verbinden.

Als belangrijkste programma elementen kunnen we noemen:

- Het programma begint om 10:00 uur en eindigt om 15:00 uur.
- Rond de middag zullen ds. Tineke Wielstra en ds. Coby de Haan de nieuwe ontmoetingsruimte openen.
- We hebben een spannende speurtocht samengesteld bestaande uit een vragenlijst waarvoor de antwoorden op verschillende plaatsen in het complex te vinden zijn.
- Tegen inlevering van een complete vragenlijst ontvangt u een aandenken en elk uur trekken we een winnaar voor een leuke prijs.
- Koffie is een belangrijke verbindende factor tijdens ontmoetingen zo ook tijdens het Open Huis.
- Lekkers bij de koffie en een pannenkoeken lunch voor vriendenprijzen waarvan de netto opbrengst bestemd is voor een goed doel.
(Tip: neem voldoende € 1,00 en € 2,00 munten mee)
- Verspreid over de dag muzikale intermezzo's.
- De jeugd kan de hele dag koekhuisjes versieren, (en opeten 😊).

De feestcommissie (Marcel Rou, Ilona Huibers, Warner ten Kate, Reiny Bleijenberg en Adri Cardol)

COLLECTEREN

Vanaf zondag 1 maart wordt er als proef een periode van voren naar achteren gecollecteerd. In het zojuist verschenen nummer van Samen Een staat een toelichting. Wanneer het liturgisch centrum zijn definitieve vorm gekregen heeft nemen we op grond van de opgedane ervaringen de uiteindelijke beslissing.
De diaconie van ZuidWest

40-DAGENTIJD / VASTENACTIE

De 40-dagentijd start aanstaande woensdag. Het symbool voor de vastenactie wordt vandaag gepresenteerd. Spaardoosjes met zijn afbeelding staan achterin de kerk. Dit jaar volgen we als ZuidWest het landelijke project “**Sta Op**” van kerk in actie. Elke zondag tot en met Pasen zal hiervoor aandacht gevraagd worden met Rainbow de duif als verbindende factor.

Tijdens de opening van onze nieuwe ontmoetingsruimte op **zaterdag 29 februari** worden alle overige acties gepresenteerd.

De voorbereidingscommissie

30ers en 40ers - Koffie na de Kerk

1 maart weer! Op elke eerste zondag van de maand drinken wij met de 30ers en 40ers koffie na de kerk in het Trefpunt. Net als iedereen ontmoeten wij graag onze leeftijdsgenoten op zondagochtend in de eredienst. Helaas zijn we, door onze drukke levens, niet ELKE zondag ochtend in de kerk te vinden. Zo lopen we elkaar mogelijk net mis. Daarom dit initiatief om elke eerste zondag van de maand na de dienst elkaar te spreken onder het genot van koffie met wat lekkers er bij. Ook onze kinderen ontmoeten elkaar dan bij de oppas/nevendienst /TT. We hopen jou op 1 maart weer te zien! :)

Met vriendelijke groet,

Marthe Stegenga

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op website van de wijkgemeente ZuidWest. Ook kunt U daar deze dienst later nog eens bekijken. Beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl

Wilt u een geluidsopname van de dienst op CD? Informeer dan, zo mogelijk vóór, of direct na de dienst bij de registafel achter in de kerk.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

Berichten voor het volgende bulletin kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal